

## Nieuwsbrief september

Vanuit onze lezersgroep is een signaal gekomen dat niet iedereen weet hoe de organisatie van Zorgboerderij Vossenburght in elkaar steekt. In deze nieuwsbrief kunt u het nodige lezen over de Vossenburght.

Voorheen werkte Monique elders in het land op een locatie met “gesloten” groepen.

Het viel haar op dat de mensen door verveling bijzonder (vervelend) gedrag gingen vertonen. Bij haar ontstond toen het idee om daar verandering in te brengen.

Haar uitgangspunt was en is nog steeds dat het voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking beter is, en het meer voldoening geeft, als zij met hun handen bezig zijn met, al dan niet eenvoudige, werkzaamheden. Zij is, in 2005, gestart op de locatie Meeden aan de Hereweg 50, met een pensionstal voor paarden en een zorgboerderij. Monique woonde hier zelf ook.

Het bleek dusdanig succesvol dat op zoek werd gegaan naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Dit bleek mogelijk in Winschoten aan het Noordereinde 2. Monique verhuisde hier naar toe. Inmiddels is Winschoten ook de hoofdvestiging. De locatie in Meeden is nog steeds in gebruik. De pensionstal loopt goed. Het woongedeelte wordt momenteel gebruikt voor “zelfstandig begeleid” wonen. Op afroep is zorg beschikbaar, maar in de basis wonen de mensen hier zelfstandig. De pensionstal is flink verbouwd tot mooie ruime stallen. Er is ook een buitenbak, een logeercirkel, weilanden en een paddock. De paarden die in de stalling staan gaan dagelijks naar buiten en staan in de winter 's-nachts binnen.

Wilt u meer lezen over de organisatie en uitgangspunten van de zorgboerderij? Kijk dan eens op onze site, Zorgboerderij en lunchroom Vossenburght.



Het inmiddels zeer befaamde drie-gangen diner van De Vossenburght, voor slechts € 10,00, is een doorslaand succes. De gasten worden in de watten gelegd met een heerlijk, goed vullende en schitterend uitziende maaltijd. U kunt voor vrijdag 4 oktober, zaterdag 26 oktober en vrijdag 1 november nog reserveren op 0597 – 672719.

Het terrein van De Vossenburght wordt steeds mooier. Naast de invloed van natuur, mooie paddenstoelen springen uit de grond, zijn we ook zelf bezig met verfraaiing. Er zijn gaten geboord voor de nieuwe omheining van het weiland. Steeds is er vooruitgang te zien, welke mede te danken is aan de inzet van al onze “jongens”.

Monique heeft deze maand voor het eerst sinds tijden op de bok van de mengwagen gestapt. Door knieproblemen ten gevolge van een ongeval in het verleden is dit lang niet mogelijk geweest. Op facebook heeft u kunnen zien welk plezier dat heeft gegeven. Niet alleen voor Monique maar ook voor alle bewoners. De vreugde van Monique straalde op iedereen af.



Alle medewerkers worden ieder jaar regelmatig op velerlei gebied bijgeschoold. Een aantal van hen heeft deze maand de dag van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd bezocht en daar weer het nodige opgestoken. Alles met als doel om zo goed mogelijk voor onze “jongens” te kunnen zorgen.



Gelukkig is er ook tijd voor de nodige uitstapjes met Monique en “haar grote gezin”.

Een groep is naar het mega piratenfestijn in Zuidbroek geweest. Onder het genot van een glaasje fris hebben we daar heerlijk staan dansen en meezingen.

We zijn ook naar een hippiefestijn in Zuidbroek geweest. Iedereen was leuk uitgedost in echte hippiestijl. Tijdens het omkleden op de zorgboerderij hebben we al veel voorpret gehad.

De Vossenburght is een project gestart om scholen, gezinnen, wees – en vrouwenhuizen in Gambia te ondersteunen. Hiervoor worden kinderkleding, schoolspullen, speelgoed, babyspullen en alles wat daar goed bruikbaar is ingezameld. Een aantal gevulde dozen in nu al per boot op weg naar Gambia.

In november gaat een groep naar Gambia om o.a. een weeshuis te bezoeken en aldaar het nodige werk te verzetten. Monique heeft deze wens al jaren gehad en die komt nu tot uitvoering. Voor volgend jaar zijn er al nieuwe plannen in voorbereiding. U kunt alles over de Gambia actie volgen op onze facebook pagina.

