

Nieuwsbrief oktober 2023

Met onze nieuwsbrief informeren wij u over het reilen en zeilen van de Vossenburght



Gelukkig is er deze maand veel leuk en vooral lief nieuws te melden. Om te beginnen geven de veulens in de weide elkaar lekker een kusje. En niet één maar zo veel dat het lukt er een foto van te maken. Het veulen speelt deze maand tussendoor ook met het halster dat aan het hek hangt. Dit is een leuk vrolijk en speels

gezicht. Gelukkig laat hij hem wel heel. Op onze locatie in Winschoten zijn koekjes gebakken. Dit zag er zo lekker uit dat er op een avond op de locatie in Meeden, gezamenlijk appeltaart is gebakken. Dit is een leuk feest. De koekjes zijn ook in Halloween stijl versierd. Zo waren het niet alleen lekkere maar tegelijkertijd ook griezelige koekjes.



Deze maand was ook de Zuidlaardermarkt. Dit is vaak een leuk uitje voor de "jongens" en een hele ervaring. Dit jaar zijn we ook met een auto vol daar naar toe geweest. Voor sommigen was het de eerste keer. Voor anderen vaste prik. Er waren ook mooie paarden te zien en te koop. Het was wel moeilijk maar we zijn thuis gekomen zonder nieuwe paarden. Er is ook gewerkt op de boerderij. Zo is er door het

klusteam een extra groot hok voor de shetlanders gebouwd. Hiervoor hebben we zo veel mogelijk gebruik gemaakt van spullen die we nog hadden of hebben gekregen om op deze manier duurzaam bezig te zijn.

In de ochtend hebben we, deze maand, veel mooie zonsopkomsten. Zo kunnen we vanuit het huis genieten van de mooie omgeving en de mooie natuur in het landschap rondom onze boerderij.



Op de kinderboerderij is het ook erg gezellig. Zo komen de kippen graag bij de varkens en kijkt een cavia wel erg leuk. In onze lunchroom is een groot



aquarium geplaatst zodat iedereen kan



genieten van de mooie vissen.

Helaas was er ook nog heel erg verdrietig nieuws deze maand. We hebben afscheid moeten nemen en dat is nooit leuk. Helemaal niet als het om

allemandvriend Vlaro,



Vlaro lieve grote puppy, Wat een verdriet op het terrein. Afscheid van Vlaro moeten nemen doet pijn. Wat als gewone avond net als alle andere was, veranderde snel, Vlaro ging braken en was niet in zijn sas. Met spoed naar de dierenkliniek, daar bleek een maagtorsie en hij was goed ziek. Een zware operatie in de nacht en alles leek goed te zijn doorstaan maar opeens is je kaarsje uitgegaan. Vlaro een hond met een slipper in zijn bek, zo kent iedereen hem, hij was misschien een beetje gek.

